

“We had a dream”.....

Wij zijn Maarten Pallada en Sonja Beltzer.



Het bedrijfsleven was jarenlang onze plek. Hard werken is onze passie en we waren volop aan de bak. Twintig jaar voelde dat prima.

Maar toen bereikten we een punt in ons leven dat andere dingen belangrijker werden. We kregen kinderen (2 dochters, Coco is inmiddels 10 en Ibi al 7), verhuisden van Amsterdam naar Alphen, op het randje van Brabant en Gelderland. Een nieuw begin op een hele andere, nieuwe plek. Rust & ruimte niet alleen om ons heen maar ook in ons hoofd. Daar kwam die altijd gekoesterde droom om iets te gaan doen in de horeca weer volop terug.

“Ooit willen we een plek creëren waar iedereen zich op z'n gemak voelt. Waar je kunt genieten van mooie dingen, om je heen, in je glas of op je bord en als gezelschap. Lekker met vrienden, geliefden of alleen verrast worden door de sfeer, de mooie producten en gerechten”.

Even weg uit de drukte van alle dag en al je zintuigen zich tegoed laten doen. Als dat ooit zou kunnen.....

Kattenstraat nummer 1

Culemborg, een stadje in het midden van het land en middenin het oude centrum ligt daar de Kattenstraat. Niet in de drukke winkelstraat maar nét even daarnaast, in de luwte. 39 jaar zat er espressobar Number One. Een begrip in Culemborg en omstreken. Daar ging menigeen na school (of tijdens) even chillen bij Ida en Jan Willem. Een momentje rust. Een mooie plek met een goede vibe. De buurt kijkt reikhalzend uit naar een opvolger.

En zo liepen we met onze droom tegen deze prachtige plek op de Kattenstraat. Het pand is net gerenoveerd dus we konden er zo in. De plek is knus en overzichtelijk, perfect voor twee mensen met een droom, maar nog weinig ervaring in de horeca. We kunnen niet wachten om onze droom te verwezenlijken en jullie allemaal te verrassen met het beste dat wij kunnen bieden.

WELKOM bij Pallada!

In den beginne.....(babi smoor en krabomelet)

Vanaf de eerste dag dat wij hoorden over de Kattenstraat 1, hoorden wij over Jan Willem en Ida.

Op 17 mei 1975 (!) begonnen zij op Kattenstraat 1 hun horeca-avontuur met espressobar Number One. Het lezen en horen van deze namen brengt bij ongeveer iedere Culemborger die wij hebben ontmoet niet alleen een grote glimlach op het gezicht maar lukt ook zonder uitzondering verhalen uit over belevenissen in Number One, op de Kattenstraat en met Jan (Willem) en Ida.



Fameus waren hun Babi Smoor, krabomelet maar ook de tosti's en natuurlijk de milkshakes! Geen kind is opgegroeid in Culemborg zonder een keer, onder het genot van een chocomel met slagroom een kijkje te hebben genomen in de stripboeken van Jan Willem en Ida lijkt het wel. En dat gedurende 39 jaar!

Number One is daarmee echt een legende in Culemborg die generaties heeft grootgebracht. Een waardevolle nalatenschap die wij enorm koesteren en trots op zijn.

Heel veel dank Jan Willem & Ida!

P.s. voor degene die nog verder terug willen, juwelier Hollenga zat er vlak na de Tweede Wereldoorlog en daarna had Dinie Puts er een kapsalon.

=====



Ja, we zijn fans van de Italiaanse keuken!

We hebben heel veel tijd doorgebracht in dit prachtige land met zijn glooiende heuvels, witte stranden en dolce vita. Maar vooral ook het land van heerlijke wijn, aromatische koffie en de beste pasta's en zoetigheden. Hoewel het helemaal niet onze insteek was komen we met onze producten toch keer op keer in Italië uit.

We hebben heel veel koffie uitgeprobeerd, maar na het proeven van de Costadoro koffie uit Italië wilden we gewoon nooit meer wat anders drinken

Wijn is lekker uit veel landen, maar we verloren ons hart aan Abruzzo toen we daar hele dierbare vrienden bezochten. Toen we daar dus een (in de zon) schitterend wijnhuis met adembenemende, biologische wijngaarden vonden met prachtige wijnen waar iedereen van in vervoering raakt was ook deze keuze voor Italië de enige mogelijke.

En tenslotte al onze heerlijke gerechten, taarten, koekjes, pasta's en borrelhappen, we hebben zóveel recepten geprobeerd, verfijnd en veranderd maar de recepten uit Italië behoeften nooit aanpassing. De gerechten zijn heerlijk in hun eenvoud, de ingrediënten zo puur van smaak en de samensmelting van smaken een serieuze sensatie voor de tong. We gaven ons over, dit kunnen we jullie niet onthouden!

Toen we begonnen met ons avontuur op de Kattenstraat was het eerste dat we wilden regelen:

GOEDE KOFFIE

We zijn enorme koffieliefhebbers en niets vervelender dan lekker ergens op een terrasje of in een leuke koffietentje te gaan zitten en belabberde koffie krijgen. Waarom? Het leven is te kort voor slechte koffie!

We gingen op zoek naar een koffiebrander die een straffe espresso kon garanderen, maar ook een mooie lungo. Voor ieder wat wils, voor iedereen het beste. Dat het Italiaanse koffie zou worden stond niet vooraf vast, maar lag wel voor de hand. Italië blijft toch het land van de grootste koffieliefhebbers.

En zo kwamen we Costadoro tegen. Een koffiemark dat al jaren mooie (eerste) prijzen wint voor beste koffie in Italië. Met 125 jaar ervaring. Een merk dat dezelfde zaken belangrijk vindt als wij. Heerlijke, smaakvolle koffie. Ze zijn goed voor 150 miljoen koppen koffie per jaar! Eerlijk geproduceerd, alleen gebruik makend van de beste kwaliteit in elke stap van het proces. Ze reizen Brazilië, Honduras, Guatemala, Costa Rica en Ethiopië af voor de beste koffiebonen. Ze hebben ons stap voor stap meegenomen in het proces van koffieboon tot dampende drank op onze tafeltjes. Een mooi verhaal met aandacht voor detail, kwaliteit en bovenal smaak.



We zijn trots op onze koffie!

I vini, una tradizione (e una bella storia)

Wijnfeitjes:

- Wij zijn gek op wijn....
- Wijn is een kwestie van smaak.....
- De een houdt van een droge witte, de ander van een volle rode....
- Wat wij lekker vinden vindt een ander minder geslaagd....

Heerlijk die diversiteit.

We willen daarom iedereen iets bieden waar je écht van kunt genieten. Maar ook continuïteit, mooie tradities en familieverhalen zijn bij ons favoriet.

Deze zaken combineerden zich perfect toen we kennismaakten met de wijnen van de familie Di Camillo uit Abruzzo, Italië.



Zij zijn al wijnboeren sinds 1887 en inmiddels is de zesde generatie Di Camillo aan het werk. Mooie wijnen uit deze prachtige streek. Biologisch geteeld op hun eigen wijngaarden, maar ze zijn ook producent voor kleine wijnboeren die niet zelf alle benodigde zaken die nodig zijn voor het maken van een topwijn kunnen aanschaffen. Een mooi, sociaal bedrijf met hart voor wijnen.



la Cantina

Siamo a Poggiofiorito, nel territorio cortonese della provincia di Chieti. L'azienda sorge su 1 ettaro di terra. La prima struttura – su quattro livelli – è risalente all'epoca precedente all'ultima guerra. Comprende vasche in cemento armato per oltre 20.000 ettolitri.

Openingstijden

| | |
|------------------------|--------------|
| Maandag t/m donderdag: | 9:00 – 17:30 |
| Vrijdag en zaterdag: | 9:00 – 21:30 |
| Zondag: | 8:00 – 17:30 |

Pallada

KOFFIE, LUNCH & BORREL

Contact

www.barpallada.nl

 Pallada

 barpallada

Kattenstraat 1

06-51663599

06-51596789